

Boekenweekmagazine

maart 2009 Adviesprijs €1,-

Exclusief
Alleen
voor
zoogdieren

Tim Krabbé
*schrijver, schaker,
renner*

OM TE AAIEN...
DIERENBOEKEN
...OM TE VERSLINDEN

AMAZONE
YVONNE
KROONENBERG

BOEKENTIPS
VAN DIERENMENSEN

Tjijelp
De literaire zoo Tjijelp

Tjielp Tjielp. De literaire zoo

Het dierenrijk mag dan dik aan dieren zijn, de boekhandel is ook rijk. Aan boeken natuurlijk. En tijdens de 74ste Boekenweek, van 11 t/m 21 maart 2009, zijn boekwinkels en bibliotheken vossal rijk aan dierenboeken. Want dieren en boeken, die hebben velelei relaties met elkaar. Wild of tam, dat maakt niet uit. Van soldaat tot knuffel. Van Reynaert de vos tot Poelie en Poef, die poezen van Frans Poeldj en Romeo Campert.

Laat u verassen door de rijkdom aan dierenboeken. Raak de boeken gerust aan. Aai ze. Of verslind ze. Tjielp Tjielp.

Schrijvers over dieren

Reinout

Dierbaar en gemeen, vriendelijk en moedig, goedgelukt en leugenhartig. Dr. Danks - of misschien wel dankzij - zijn dubbele persoonlijkheid is *Reinout de vos* al bijna 750 jaar geleid en populair. Verbaagzaameland, want zo lief is deze slappe vos niet. Toch weet hij zich steeds uit te reden, geholpen door zijn gevoel voor humor en bli-



jerke taalgids, of 'zonne late'. Karel Tykman zorgde voor de vertaling. Sylvia Weve voor de platen (Prometheus € 18,95).

Alice op gymmpjes



All in 1865 schreef Lewis Carroll *De avonturen van Alice in Wonderland*, en in 1999 vertaalde Sofie Engelman het betoverende verhaal door Helen Overbury van eigenlijke

illustraties voorzien. Het konijn is nog steeds te leuk, en het partijtje bij de Maartse Haer nog steeds heel, maar Alice zelf is geen porseleinen pop meer, maar een modern meisje dat in een jurkje en op gymmpjes door de wereld rent (Zuttmor € 25).

Koos van Zomeren



De natuur is, maar Koos van Zomeren zich thuisvoelt. En dieren neemt hij serieus. Hij zoekt nooit naar het menselijke in dieren en ook niet

naar het exotische of aardbevende. Landau de titel *Het dier in het dier*. Want daar is het. Van Zomeren altijd om gegraven. In de dertig jaar dat hij al over dieren schrijft. Groot bundel is een bijeenkomst uit eigen werk, met de 'mooiste' (misschien) grappigste drievijftig levensverhalen dierenvrienden (de Arbeiders € 24,95).

Gerbrand Bakker

Op zijn weblog en in zijn columns wijst Gerbrand Bakker regelmatig stiljes aan dieren. De natuur komt op oorspronkelijke wijze aan bod in *Ezel, schap en hula-hut*, het dierendag-

John Grogan Marley & Ik

John en latere partner van puppy en huis. Hun leven was nooit meer hetzelfde sinds, want Marley gaf al veel uit van een niet te stoppen, meestervolg klets tussen mensen en een labrador retriever. Hij overleed door hondsruggen, doch voorbereidingsreis en vaders, en doogt alles waar hij zijn familie in kan betrekken. € 10.

Diane Meissner Wild verliefd

Als het een voorbijgaand geval, hadden waarschijnlijk er steeds gewachten op na. In dit wild-tuinboekje kan men er een beknopt maar breed overzichtsboek, niet uitgebreid, beschikbaar op allemaal dierlijke liefdesberichten en sing van een wilde vos.

Wild-verliefd 10 jaar
€ 14,90

Jon Katz Hondsdagen

De schrijver Jon Katz vertelt het drukke verhaal van zijn liefde op het platteland in de stad New York. Op een heerlijke manier die alleen maar nieuwe mogelijkheden om lach te verrichten en om te huilen.

€ 16,90

www.thehouseofbooks.com

3

Stadskat

Dorinde van Gort geel op poesenvoute door de Amsterdamsche binnenstad. Aan het woord komen onder andere de poesien Freek, Tom Pout, Boopy en Daalma. Allesmaal zijn ze met recht een *kat in de stad* te noemen, met hun wobbenwaardigheden over heel drukke stadsleven. Met illustraties van de schrijfster Cosey (€ 10,95).

Kattenverhalen

Verhalen van Nicklas Nutser, Remco Campert, Paul van Vliet en Marion Uphoff staan in *Poesie*. En van nog veertien andere auteurs. Verhalen over leuke katten, ondeugende katten, verladerende katten en katten als bron van troost in droevige tijden (Druif € 9,95). Ook *Kattenknotshoofd* is een kleurboek van kattenverhalen, maar dan van buitenlandse komst. Met Doris Lessing, Charles Baudelaire, Lewis Carroll en anderen (BZG € 9,95).



Tijelp
De Katten van Tijelp

Tijelp

Leuke verhalen voor kinderen over verschillende soorten katten. De katten zijn allemaal vernoemd naar bekende Nederlandse politici. Tijelp € 10,95.

Wijzigt elke dag zijn gedachten en gedrag. De katten zijn allemaal vernoemd naar bekende Nederlandse politici. Tijelp € 10,95.

Gedachten
Gevoelens
Motivaties
Waarden
Waarde

Waardiging
Uitvoeringsmacht
Wijziging
Waardiging

Leuke verhalen voor kinderen over verschillende soorten katten. De katten zijn allemaal vernoemd naar bekende Nederlandse politici. Tijelp € 10,95.

Frits Ahnharts

Wanneer Frits Ahnharts een nieuw chaafduif in huis neemt, noemt hij haar Nelly. Het is het begin van een stormachtige relatie waarin mens en dier lijden, wanhopen en liefhebben. In de bundel *Katten & ander gespuis* staan ook verhalen over honden, reigers, duiven, wildezen, meer katten en vaders (Prometheus MC Nederland € 14,95).



Kattenverhalen

Maagt u zich wel eens af: *Wat uw kat van u vindt?* Wicky Houts wet. Zij onthulte voor alle poesieeliefhebbers kattengeheimen zoals: kunnen we genoeg van ze houden? Geven we onze katten wat ze willen? En als je je kat zou magen: Hoe wil je dat jouw baasje je behandelt? Wat zou hij dan zeggen? Forum € 10,95.

Kattencaféwinkel

Wie de *Kattegat* kattengids *Catlovers. Catkids of Catitude* open, hoort onmiddellijk het schelle gehuil van een mauwende poes tot zich komen. De foto's van Kim Lyeen spreken voor zich, maar er zijn ook nog snelheden van Christine Montaroula. Met echte glitters op de buitencijfers (BZG € 9,95).

Rusteloos

Yann Arthus Bertrand is niet alleen een internationaal gerenommeerd luchtfotograaf. Hij is ook dol op dieren. In *Katten patrouille*

laat hij ze met en zonder hun baasjes. Per los breidt het boek informatie over geschiedenis en mythologie. De Scottish Fold. De Singapura. En zo 380 pagina's lang. Lannoo € 14,95.

Een les per boek

Wie meer wil weten over kattenrasen als de Abyssijn en Somali, de Britse Korthoor, de Manx, over de Heilige Birman, de Persisch Langhaar en de Siamet kan berecht bij een deel in de *Dtv's Dierenweek*. Met aandacht voor aanzicht, voeding, verzorging, gedrag, voortplanting en gezondheid (www.Metis-Productions.nl) € 6,95.

Bewustwording

Wanneer twee vriendinnen na sluitingstijd opgeroken raken in dienen tom Bevallingsregt waar langzaam de arond valt, worden ze bang. In die nacht leren ze een plaatvoelende bende katten kennen. *De kattenvende van Beestenveld*. De zusjes, zóéke en Mieke van der Weij wonen hun avonturen voor (Rubinstein € 14,95).

LEESVOER

Anky van Grunsven: 'Het hoeft niet meer over paarden te gaan'

Ich was een mega boekenfan was ik als kind. Alles van De zwarte hengst had ik, en natuurlijk les ik elke week de Penny. Wel paarden betreft, koop ik soms nog wel fotoboeken en boeken over verzorging en afdichten. Maar wat ik lees, hoeft niet meer per se over paarden te gaan. Gigantisch lees ik alles: thrillers, zoals van Ned French, en tussenpoor wel eens iets uit de serie Shopaholic. Dat moet ook kunnen, naast het intelligenter werk. Alles wat in de tegels staat, lees ik wel zo'n beetje - ik kan gewoon niet slapen als ik niet heb gelezen. De paardenfunturist vond ik destijds wel een moeilijk verhaal, al denk ik zelf niet zijn futiliteit. Als je goed met je paard communiceert, hoeft je echt niet te huisteren. De naam van Bonfire had ik trouwens uit een van mijn kinderboeken. Ik zag hem, zo'n moeie vunge roodbruine hengst, en ik dacht: ja, dat is nou een echte Bonfire!



Nicholas J. Voss: *De paardenfunturist* (Beukerve € 2,95; De Boekerij € 17,95)

BOEKENWEEKMAGAZINE

maart 2000 - abonnementprijs € 1,-

Joost
Zwagerman
schrijver, dichter,
essayist

Razende zonen
van Frits van Eggers
tot Nathan Sid

Jonge schrijvers
over hun allereerste
grotmensenboek

EP: een schat aan eeuwig
jonge boekentips

titaaN-
Tjes
OPGROEIENDE
LETTEREN

Opvoeden en opgroeien

Zoek het uit

7ijn dat nu niet?

Als je een door cadeau krijgt, moet je dan ook iets daar teruggeven? Mag je met je handen eten? En wat zijn eigenlijk slechte manieren? In *Kinderen weten hoe het hoort* beschrijft René de Bruin van Ditzhuyzen goede omgangsvormen en waar ze eigenlijk voor dienen (Becht € 7,90).

Sensitief en intutief

Kinderen met zogenoemde hoge sensitiviteit raken gemakkelijker overvallen door emoties dan het gemiddelde kind. Diane K. Apse schreef een gids met zelftests, casestudies en adviezen om te zorgen dat zulke kinderen zich veilig voelen in een moeilijke wereld. *Het hoog sensitieve kind* (Archipel € 18,95). Psychologe Catherine Crawford is gespecialiseerd in het opvoeden van kinderen met een sterke intutie en empathie.

Hoog intutieve kinderen biedt een overzicht van hulp middelen en informatie (Archipel € 18,95).

Hoe kan dat nou?

Waarom kunnen mensen soms wel en soms niet tegen kiertjes? Waarom houden agenten van donuts? Waarom hebben schepen ronde



ramen? Wendell Jamieson, vader van een zevenjarige, ging op zoek naar antwoorden op de meest gestelde vragen. *Papa weet het beter* (A.W. Bruna € 16,95).

Jongens zijn anders

Voor jongens is het belangrijk dat een vader 'mannendingen' met ze doet, schrijven Lee Kwan Kee en Judith van Fijn in *Jongen - Meisje: zoek de verschillen*, met een duidelijk overzicht van het onderscheid tussen de geslachten (Becht € 13,95). Wil je als vader ooit maar eens doen? *Stoere jongens* in-

spireert tot spannende activiteiten voor alle vaders en zonen. Door Paul van Schaik en Danny Broek (Forte € 18,95).

Beslissende momenten

In *jung* vertellen jongeren over hoe hun leven ingrijpend veran-

dert door ziekte, handicap of een beslissende gebeurtenis. Manuel Verderbos en Fiona Bempt baseerden het boek op het gelijknamige televisieprogramma (Pimento Kinderboeken € 14,95). Hoe is het om familie en vrienden te vertellen dat je homo-, lesbische of bi bent? Voorbeelden te over in *Wat de kast?*

En dan? van Yvette van der Heij (Uitgeverij Appelmoes € 14,95).

Journaliste Romy Luth laat jongeren aan het woord in *Kleur met je studie!* - over hun zoektocht naar een leuke baan. Met veel handige tips (Uitgeverij Appelmoes € 14,95).

In je hoofd

Samige ontwikkelingen in de hersenen gaan leverbaar door. Smaak blijft zich bijvoorbeeld verlijmen. Andere processen spelen alleen een rol bij het opproepen. In *Ben ik dol?* volgt Mark Miersas het hersenonderzoek op de voet (Nieuwe Amsterdam € 19,95).

Charles Fernyhough werkte al jaren als ontwikkelingspsycholoog toen hij zelf een dochter kreeg en ontdekte hoe sterk de praktijk van de theorie verschilde. In *Baby is*

Het grote werk

Jonathan van het Reve (1983) schrok nooit meer van lange zinnen



'Vroeger voelen we regelmatig met mijn familie op het bootje van mijn opa Karel, en Maarten Biesheuvel voor ook vaak mee. Hij kan prachtige verhalen vertellen, bijvoorbeeld over de man die net zolang had gevloed met speldpen en andere voorwerpen tot hij ook met zijn brommer op het water kon blijven staan. Dat verhaal was "Brommer op zee" uit *In de bovenkooi*. Dat was het eerste grote mensboek dat ik las. Ik was een jaar of tien en begreep nog niet alles, maar juist het vage gevoel dat een deel van het verhaal mij bosse de pot ging, vond ik geweldig. Ieder kind zou het moeten lezen. Het is gezellig en opgewekt, maar gaat tegelijkertijd ook over ellende, pech en trouwheid. De schrijver heeft iets kinderlijks, maar is wel volwassen. Daarbij is het zeer goed geschreven en schrijft hij nu in de bovenkooi ooit meer van lange zinnen.'

Maarten Biesheuvel, *In de bovenkooi* (Meulenhoff, te koop in de bibliotheek)

Van Jonathan van het Reve: *De boop en het merrie* (Meulenhoff, te koop in de bibliotheek)
Zie ook: www.jonathanvanhetreve.nl

Titaantjes - Opgroeien in de letteren

Achteraf roept die hyperactieve tijd van martelende ouderleven en -sons - zulje vergoedheid vaak terug op. Wie er nog kinderjaren heeft, leeft bij de dag en voestelt met het "tante-ongetrouw" van de juiste kleuren, met kleine ouders, een absoluutverheersende verledelijker of het groeiend besef van valse schijn. Dat je niet de enige bent, is de troost van heel veel boeken, serie en non-fictie. Ook op hoge leeftijd kunnen die boeken je nog doen terugkeren naar een jongere ik - naar het evenvele blauwtje in jezelf. Wie leest, groeit altijd doorgaande.



Titaantjes - Opgroeien in de letteren

is een eenmalige uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Postbus 1024, 1001 D Amsterdam.

De titel verwijst naar de Nederlandse Boekhandels en Bibliotheekvereniging ter gelegenheid van de Boekenweek 2002 in een oplage van 130.000 exemplaren.

Samenstelling en redactie:

Judith Dierckx, Annemarie Jonkman
Boekenspecialist, Judith Wassen
Red-actiepanel, Gertje Brusse
Fotograaf: Frans Boer (omslag), Robert Haas
Chris van Aken, Jeroen de Jong, Arinda Smit
Vloggen: Vanja Vink
Vermprijs: Studio Jaap van der Heijden
Uitgegeven: Spruit & Skroef, Amsterdam
Druk: Sonneveldt Kassel, Dordrecht.

De Stichting CPN heeft geen rechtvaardigingsrecht voor de juistheid van de in deze uitgave genoemde artikelen en opinies. Als rechtbank overtuigend, blijft uiteraard de rechte waarheid vermoedelijk, toegelijker in een publiekrechtelijk gevoerd verhoor of openbaar proces: in enige vorm of op enige wijze, totzwaar rechtvaardig mechanismen, deze formuleën spelen of enige andere manier, zonder overtuigende rechtelijke bestemming van te wijzen.

©2002, Stichting CPN, Amsterdam

Ook wij, Titaantjes

We hadden geen benul van hoe het liep.
We deden dingen omdat je dingen doet.
We richtten daden aan en lazen soms een boek
om te vieren dat gedachten niet vergingen.

We gingen door omdat je vader moet
of bleven haken aan een onverwachte blik
omdat er blikken zijn waarmee iets wordt bedoeld,
vooral wanneer bedoeld was wat wij wilden.

We vingen aan en rondden ook wel af
maar wat in gang gezet was ging zijn eigen weg toch weer.
We maakten plannen, legden ons erbij neer
dat dingen gingen zoals ze niet waren voorvoeld.

We liepen af toen het eenmaal zo ver was
dat wat niet voorvoeld was onomkeerbaar bleek.
we liepen wat we hadden in de steek
en zochten naar wat ons verlaten had.

Hagar Peeters

H. Koffers verlucht (De Boog 85, 2002)



Bert Hiddema brengt met verve een jeugd uit de jaren 50 tot leven. Voetballen op de rijweg, het Ajax van Rinus Michels, films van Doris Day & Marilyn Monroe en nachtconcerten in het Concertgebouw.

opmerkingen



PAULINE SINNEMA

Mijn vader slaat me niet

*

Abel: In mijn vader slaat me niet:

heeft positief ik kan geloven niet kunnen
niet tellen om dat ik huilga. had en niet
wist ik dat er niet tellen maar ik heb
me rapporten en de juul is trouw op me en ze
zeigt dat ik een heel erg onverantwoordelijk heb
had en nu heb ik nog maar 2 niet
van de 2 zijn wijlen en 14 5 den ik via er
heel goed voor negenmaal very very sorry.

1448 276 90 22229 33 8 • € 15,95